

Slutsats

Heliga skrifter ...

... är påhittade och nedskrivna av oss själva. Av detta följer, att religioner också är mänskliga uppfinningar, eftersom de (religionerna) definieras av sina heliga skrifter.

Den misslyckade guden

Gud följer inte sina egna budord. Han gömmer sig och ger sina order indirekt via några av många profeter. Vem ska folk tro på? Han kan inte ens få människorna att inse, vem han är, eftersom de ideligen söker sig bort från honom.

Tänk om en mänsklig härskare hade uppträtt mot sina undersåtar som vi sett Gud göra mot människorna – massmord, stödande av utrotningskrig, lova runt och hålla tunt, tortyr och avrättningar av lojala ”medarbetare” inklusive sin egen son, bortstötning av alla utom en pytteliten minoritet, skuldbelagt alla medborgare från födseln, skyllt alla sina misslyckanden på dem och så vidare. Den härskaren hade utan tvekan betraktats som ett monster. Jag konstaterar också, att ingen mänsklig despot nått upp till Guds fasansfulla höjder – om nu det ska betraktas som stort.

Om Gud inte hade planterat det där fruktträdet, eller om han omedelbart stoppat Satan eller ormen, så hade alla dessa årtusenden av mänskligt lidande inte inträffat. Till och med jag kan ge förslag på, hur ondskan kunde ha utrotats – Jesus skulle ha omvänt Satan. Vilken propagandaseger för den goda sidan!

Jag tänker på alla naturkatastrofer som skördat otaliga liv och skapat oerhörda lidanden. Jag tänker på sjukdomar och människans vetskap om sin egen död. Är allt detta kärleksfulla gåvor från Gud till den av honom skapade mänskligheten?

Om vi människor är Guds avbild, förstår jag, varför Gud är så misslyckad. Inkompetensen är pinsam. Förmågan att leda och entusiasmera är bedrövlig. Gud har helt självförvållat fått människan för sina synders skull.

Författaren Ambrose Bierce, 1842 – 1916, konstaterar, att
oceanerna bildar en vattensamling som upptar cirka två tredjedelar av en värld skapad för människan – som inte har gälar.

Han säger också, att

Koranen är en bok som muhammedanerna dåraktigt tror har skrivits genom gudomlig ingivelse, men som de kristna vet är ett skamligt bedrägeri som inte står i överensstämmelse med Den heliga skrift.

Tänkvärt!

Men ... Om vi accepterar, att våra heliga skrifter är framställda av oss själva, då

kan det kanske finnas en fullkomlig, allsmäktig gud, en gud som skapat universum, men som vi dock inte vet särskilt mycket mer om än så.

Evigheten

Tänk att få leva ett evigt liv i himlen – vilket skräckscenari! Miljarder efter miljarder år passerar. Så tråkigt och enformigt det blir i längden! Redan efter tusen år lär det vara dags för tvångströjan. Vad man än företar sig, så kommer det med tiden att bli mördande trist. Låt mig slippa sitta på ett moln och spela harpa i triljoner år! Det enda man till slut önskar sig är att få hoppa av tåget och dö på riktigt.

Men majoriteten lär dock hamna i helvetet och ett evigt liv där är inte mycket roligare än ovanstående alternativ.

Evigt liv är ingen belöning utan ett hemskt straff, var man än hamnar.

Människan i centrum

Vi (inte alla) sitter fast i en tvångstanke om orsak och verkan. Eftersom universum finns, måste det någon gång ha skapats och har det skapats, måste det finnas en mening med detta. Det måste i all synnerhet finnas en mening med vårt eget liv. Eftersom vi är intelligenta (hmm?), så måste universum ha skapats av en intelligens, en gud. Vi förstår inte, att intelligens inte alls behöver vara grundläggande för vårt universum och att en skapelse aldrig behöver ha inträffat.

Det finns en uppsjö av religioner, vilket förmodligen beror på, att många människor är liktydigt med många olika åsikter och värderingar. Om det bara finns en enda gud, borde det räcka med en enda religion.

När en tung stjärna kollapsar till ett svart hål, kan det ibland skapas en gammablixt. Den avger på några sekunder lika mycket energi som vår sol under en miljard år! Under denna korta stund lyser den starkare än resten av universum sammanlagt. En gammablixt i vår egen galax, vintergatan, skulle betyda katastrof för livet på jorden och i resten av galaxen. Vad är en människa i jämförelse med en gammablixt?

Min tro

För min del finns ingen gud att vare sig älska eller hata. När jag besöker en kyrka, ett tempel, sker det som åskådare. Givetvis gläds jag vid bröllop och dop samt sörjer vid begravning, men det har inget med religion och riter att göra.

Jag slutade be daglig aftonbön i tonåren. Det var svårt och gav stark ångest en tid. Jag slutade röka, när jag fyllt 42. Det var också tungt och ångestladdat. Men nu, flera år senare, är jag äntligen lyckligt fri från både rökning och religion och vill inte på några villkor tillbaka till dessa sunkiga beroenden. Prästerskapet och

tobaksindustrin må förlåta mig.

Se längst ner för den sammanfattande sammanfattningen!



(Av tecknare Lindström)